

Nationale Bijbelzondag 2014

Jezus zit op een berg en veel mensen luisteren daar naar hem. Omdat Jezus op een berg zit, heet dit gedeelte uit de Bijbel ook wel 'de Bergrede'. Jezus vertelt wanneer je echt gelukkig bent. Hij vertelt ook over Gods nieuwe wereld. (tekst komt uit Matteüs 5 in de Bijbel in Gewone Taal)



Doolhof

Je wilt graag bij Jezus komen die op de berg zit te vertellen. **Langs welke weg kom je bij hem?**



Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.

Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen.

Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.

Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Wanneer ben je gelukkig?

1 Jezus zegt steeds: "het echte geluk is voor..."
Kun jij opschrijven voor wie het echte geluk is?
(Er staan er 5 in bovenstaande tekst).

1.
2.
3.
4.
5.

2 Als je echt gelukkig bent, voel je je blij en vrolijk.
Schrijf eens op van welke dingen jij gelukkig wordt.

-
-
-
-

3 Wie maak jij gelukkig?
Veel mensen voelen zich blij en vrolijk als mensen aan ze denken. Door een bloemetje, bezoekje, kleurplaat of kaartje kun je iemand laten weten dat je aan hem of haar denkt.
Maak vandaag een mooie kaart, kleurplaat of een mooi boeket. Aan wie geef jij iets vandaag?

Oplossing van de cijferpuzzel = 3; voor mensen die goed zijn voor anderen.

Cijferpuzzel

Weet jij hoe vaak de volgende cijfers in de bloemen voorkomen?

... x cijfer 5 ... x cijfer 1 ... x cijfer 7

Vul de oplossingen hieronder in en maak de som.

... - ... + ... = ...

Je hebt nu één cijfer als oplossing. Kijk bij dit cijfer in vraag 1 (links).
Voor wie is het echte geluk?

Voor:

